

OUD-SCOUTS OP BEDEVAART

5 april 2020

De Kruiskapel of bedevaartkapel van het Heilig Kruis in Eksaarde werd gebouwd in 1632 op de plaats waar volgens de overlevering in 1317 twee miraculeuze kruisbeelden werden gevonden. De gemetselde put in de nabijheid van de Kruiskapel geeft de exacte plaats van de kruisen aan waar ze destijds door Boudewijn met de Negen Ponden werden opgegraven. Het ene kruis wordt bewaard in de kerk van Eksaarde, het andere in deze Kruiskapel.

Maar, dit is totaal niet belangrijk... we passeren daar wel, maar ons werkelijk bedevaartsoord bevindt zich in Moerbeke.

We verzamelen om half twee aan 't Keyzershof - Keizerstraat 69 - 9112 Sinaai.

Vind je geen plaats op de parking van 't Keyzershof, rijdt dan even de dreef er rechtover in en parkeer je aan het sluisgebouwtje.

Via de Moervaart en de Linieweg trekken we, luidkeels zingend of paternosters prevelend, in processie naar 't Veldcafé op de Eksaardedijk waar de vrijwilligers een drankje kunnen nuttigen, al dan niet gebrouwen door onze trappistenbroeders.

Na de nodige bezinning trekken we terug richting 't Keyzershof, tenzij je dit niet meer ziet zitten en je je bezinning verder wilt zetten in 't Veldcafé... dan pikken wij je daar later even op met de auto.

Je ziet voor iedereen wat wils, voor zowel onze oudere garde, maar zeker ook voor onze jeugd die een stevige wandeling niet uit de weg gaat.

En ja, het traject is buggy-toegankelijk.

We rekenen dit jaar dan ook op een massale opkomst van onze leden jonger dan 60 ;-).

De processie-leiding,

Miel & Geert

