



Stadsverkenning Breda 10 augustus 2018

Deze keer was de keuze op de Noord-Brabantse Breda gevallen. Volgens de info van de VVV is dit een stad met een rijk verleden en zeker de moeite om te bezoeken.

Na een vlotte autorit langs Bergen op Zoom en Roosendaal kwamen we binnen het uur in Breda aan. We hadden nog de tijd om een koffie te drinken want de afspraak was om 11 u aan de ingang van de Grote kerk.

We zijn met een dozijn deelnemers om een leerrijk bezoek aan de stad te starten!

Hét beeldbepalende monument van Breda is natuurlijk de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Een bezoek aan het fraaie interieur van dit Brabants-gotische gebouw is dan ook zeer de moeite waard.

De geschiedenis van de Grote Kerk is nauw verweven met die van de Bredase Heren van Nassau, stichters van de Nederlandse Nassau-dynastie, die ook in



het hoogkoor.



de kerk begraven zijn. Tijdens onze rondgang

door de kerk konden we een aantal interessante dingen bekijken:

- *de grafmonumenten van Engelbrecht I en II van Nassau*
- *het drieluik 'de Vinding van het Ware Kruis' van Jan van Scorel*
- *het unieke plafond van de Prinsenskapel*
- *de Middeleeuwse muurschildering van de Blijde Boodschap*
- *het monumentale orgel in de Nassaukleuren goudgeel en donkerblauw*
- *de 15e eeuwse 'zitterkens' van de koorbanken in*

De Grote Kerk van Breda, een gebouw met een zowel katholieke als protestantse historie.

We lopen nu naar het Kasteel van Breda en langs de Waterpoort komen we op het Kasteelplein.

Het Kasteel van Breda ligt aan de noordzijde van de historische binnenstad, aan het Kasteelplein, de plek waar in het verleden door de Heren van Nassau riddertoernooien werden georganiseerd. Deze van Nassau's bekleedden in de 15e en 16e eeuw belangrijke functies bij de Bourgondische vorsten en de Habsburgse keizer Karel V. Een van hun nazaten wordt, prins Willem III, wordt zelfs koning van Engeland. Breda is de bakermat van de Nederlandse Koninklijke familie, Begin 19e eeuw besloot de familie van Oranje-Nassau het kasteel over te dragen aan het leger en zo werd het mogelijk dat sinds 1828 de Koninklijke Militaire Academie in het Kasteel van Breda is gevestigd.



Nu lopen we even het Park Valkenberg in om een mooi zicht te krijgen op het kasteel

Park Valkenberg ligt in de binnenstad van Breda. Het ligt op de doorgangsroute naar het Centraal Station Breda, achter het Kasteel van Breda. Vroeger was het park de tuin van het kasteel. Bij de ingang van het park aan de Willemstraat bevindt zich het Baroniemonument uit 1905, ontworpen door architect P.J.H. Cuypers.

De volgende stop in onze culturele wandeling is het Begijnhof.

Het begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over twee hofjes zijn gegroepeerd rondom een kruidentuin.

Begijnen zijn vrouwen en mannen die leefden als alleenstaanden of deel uitmaakten van een soort vrije lekgemeenschap binnen de Rooms-katholieke Kerk. In tegenstelling tot een lid van een kloosterorde legden de begijnen geen eeuwige geloften af; hoewel zij kuisheid beloofden, mochten zij wel geldelijk en onroerend eigendom behouden.

Tot de dag van vandaag zijn de huisjes nog altijd bewoond door 'vrijgezelle' dames. Dat is tenminste de voorwaarde om er te mogen wonen. Zij behouden het begijnhof uit eerbied voor het verleden in stand.



De centrale kruiden- en bloementuin wordt nog net zoals vroeger onderhouden. Het is een prachtige tuin met een zeer grote diversiteit aan unieke planten, bloemen en kruiden.

Als je door de authentieke begijnhof wandelt, waan je je even in het verleden. Het hofje is een oase van rust.

Nu steken we de Catharinastraat over en komen in een oase van stilte.

De Willem Merkxtuin in Breda is een 'oase' van kunst en rust in de binnenstad.

Nergens zie je in Breda zoveel kunst op een kleine oppervlakte als hier. Er zijn 14 kunstvoorwerpen te vinden en een zonnwijzer (die we niet echt als kunst kunnen bestempelen). De Merkxtuin bevindt zich min of meer verscholen achter de voormalige hofhuizen in de Catharinastraat, de Sint Annastraat en de Veemarktstraat en is te bereiken via 3 poorten. Een van de poorten is aan de zijde van de Catharinastraat is signeerd met de tekst "Hof van Ghestel". De tuin is een uniek stukje cultuur met prachtige bomen en planten. De Merkxtuin is vernoemd naar Willem Merckx die burgemeester was van 1967 tot 1983 en aangelegd in 1985.

Het is nu reeds ruim over half-één en we wandelen nu naar taverne De Colonie aan de grote Markt waar er een lunch op ons wacht.



Rond kwart na twee vertrekken we naar de Hoge Brug aan de Haven waar we inschepen voor een stadsrondvaart op de singels en de Mark.



We vertrekken vanaf de Haven in het centrum van Breda. In een tocht van 1 uur vaart de Singel om het centrum volledig rond. Hierbij varen we onder andere langs het Spanjaardsgat, de KMA, het kasteel van Breda, het Valkenbergpark, de oorspronkelijke locatie van de Hero confituur, de vroegere Bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers", de beroemde Koepelgevangenis, Rietveld woningen, de Seelig Kazerne, de Sint Annakerk en de Kapucijnenkerk. De tocht eindigt weer in het centrum, aan de Haven. De schipper geeft tijdens de rondvaart de nodige uitleg met anekdotes!

Na deze rondvaart konden we met een tevreden gevoel ons bezoek aan deze mooie Noord-Brabantse stad afsluiten.

DDV

