

Onderwerp: Kamp 2017-30 augustus

Beste Lezers,

Het voorbije weekend was het uitstekend weer om in de lommer te vertoeven. De bossen rond Molenbeersel zijn dan ook de perfecte locatie om te verblijven. Het scoutsdomein Woutershof biedt een perfecte uitval basis voor het organiseren van een aantal activiteiten, o.a. het jaarlijkse kamp van de Oud Scouts Tereken. (Molenbeersel is deelgemeente van Kinrooi, samen met Ophoven)

Het thema van het weekend "X-peditie X-treem" sloeg dan vooral op de survival skills. Vlug nog even enkele boeken geraadpleegd zoals Het Knopen Boek, Hoe overleef ik in de wildernis en Wat is eetbaar.

Met dat laatste liep het wel niet zo'n vaart. Een viertal leuke dames heeft ons voorzien van de nodige spijs en drank. Er was zelfs een heus ontbijt buffet georganiseerd, met veel fruit.

Een wandeltocht liep langsheen mooie paadjes en een natuurgebied, het grensoverschrijdende landschap Kempen-Broek. In Molenbeersel vind je uitgestrekte natuurgebieden zoals het Stramproyerbroek, het Grootbroek, het Urlobroek, de Zig en de Goort. Aan een van de vele vennen konden we een ijsvogel spotten. Het was dan ook de eerste keer dat ik dergelijk vogeltje in de natuur kon zien. Zijn blauwe en oranje kleuren maken van deze vogel een zeer opvallende verschijning.

Ook de insecten zijn ruim aanwezig in deze gebieden. Mijn benen en armen dragen er nu de sporen van. En het jeukt dat het een lieve lust (?) is!

Zaterdag namiddag werd het spel één tegen allen gespeeld. En hier kwamen de woudlopers activiteiten goed aan bod. Het sjourren van een brug, het aanleggen van een apenbrug, een knopenbord maken met een twintigtal verschillende knopen, een vierpaal sjouring, een zandloper maken, allerlei zaken gaan zoeken door middel van vage hints waren allemaal leuke uitdagingen.

Een aantal pannenkoeken bakken op een Zweeds vuur, koken en vuurke stoken, was als een gegoten opdracht voor Jorg. Het opstellen van een kamp met camouflagenetten evenals het lopen van een toerke rond het hoofdplein tijdens de hele duur van het spel, werd door de jonge snaken voor hun rekening genomen. Het oplossen van een morse bericht was dan het gedroomde opdracht voor de moeders met de allerkleinsten. Er diende ook een versterkt touw te worden vervaardigd door middel van weven, iets van lange duur. Hiervoor werden een aantal vrijwilligsters gevonden. Gelukkig waren vele hulpmiddelen zoals touwen, houten blokken, meel, fijn zand, een plank, netten, schaar enzoverder voorzien in een kist.

Alleen, die kist kon men enkel openen als je de code van het slot kon achterhalen. Hiervoor waren er een aantal moeren op het deksel bevestigd. Bij elke moer hoort dan ook een gepaste steeksleutel die je kon vinden ergens op het terrein. De vindplaatsen waren aangeduid op een summier plan. Tussen de moeren stond een wiskundig symbool en als je dan wist welk cijfer voor die moer stond had je de vier cijfers voor de code. In een wip was dit opgelost. Na enige jaren ondervinding had ik de sleutel niet nodig om de maat van de moer te zien.

Iedereen was dan ook de hele namiddag druk in de weer om, tegen de klok van vijven, de verschillende uitdagingen tot een goed eind te brengen. Gelukkig waren er vele helpende handen, 32 volwassenen en 22 kleine handjes droegen hun steentje bij. De tijd verliep moeiteloos, iedereen was tevreden dat alle opdrachten binnen de deadline werd gehaald.

Een avondspel was helemaal niet meer nodig, een uitgebreide BBQ met een goed glaske deed deugd. Vele kindjes en sommige ouderen (ik) lagen dan ook al vroeg onder de wol, meestal flink te zweten.

De zondag was er de traditionele opkuis waarna er naar het Eiland werd getrokken. Het Eiland ligt tussen de oude en de nieuwe Maas, waarbij de laatste de grens vormt. Ergens tussen Ohé en Laak en Stevensweert werd onder een stralende hemel genoten van een heerlijke picnic.

In het dorp Stevensweert, een oude vestig stad, werd een stadspel gehouden. Op het marktplein was een rommelmarkt aan de gang. Als je dit plein wou betreden diende je een Euro entree te betalen. Met een gemengd groepje qua leeftijd lukte het me ook om zonder tol dit plein te dwarsen, wel werd ik nauwlettend in het oog gehouden. Iets voor vieren was de winnaar bekend, de rode ploeg had alle opdrachten, met goed resultaat, als eerste vervuld. Mijn ploeg, de groene had jammer genoeg enkele seconden langer nodig.

Met een goed gevoel, na een geslaagd en tof weekend trok iedereen dan op eigen kracht terug naar huis.

Het doet deugd om met een heleboel jonge en iets minder jonge mensen een weekend lang te kunnen optrekken. Het stemt ook hoopvol om te zien dat de variatie in leeftijd geen beletsel is om samen er iets fijn van te maken.

Proficiat aan Pé Bear Grills, G Scullcrusher Boeck en David Mac Crocket, het OC. Ook proficiat aan de four swinging ladies voor de Culinary highlights.

Grtjs

Hugo