

*Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: "ik ben wat moe",
maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*

Met droefheid moeten wij afscheid nemen van
mevrouw

Diana De Wachter

echtgenote van de heer Etienne Speleman

Geboren te Antwerpen op 5 augustus 1938
en overleden te Belsele op 28 maart 2014.

Zij is de echtgenote van :
Etienne Speleman,

Zij is de mama en oma van :
Katrien en Jo Speleman - De Roover,
Thijs en Kato,
Tom en Griet Speleman - Van Roey,
Manou, Ella en Matteo.

De afscheidsviering waar u allen vriendelijk op uitgenodigd bent, zal plaatsvinden
in het crematorium "Heimolen", Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas
op woensdag 2 april 2014 om 11.00 uur.

Samenkomst in de aula van het crematorium om 10.45 uur.

Met dank aan : dokter De Vooght en dokter Van Daele, de verpleging van ZNA Middelheim,
en aan de verpleegsters van Het Wit-Gele Kruis.
Rouwadres: familie Speleman, Molendreef 41, 9111 Belsele

U kan de familie ook condoleren op www.huisjozef.be